



September 2017

Liefste eNieuws lezers van overal,



Op 6 september is het precies vijf jaar geleden dat Geert als een ware yogi zijn lichaam verliet. Het zijn bewogen jaren geweest voor ons, waarin toch veel tot stand gekomen is bij Mayil.

Alles op een rijtje waren er bij Mayil sinds eind 2012:

- twee buitenlandse reizen naar Polen, verschillende reizen naar Frankrijk
- vijf beurzen
- maar liefst 93 lezingen (22 x Groeigroep, 71 x Morya Samenzijn)
- 15 cursussen "Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling"
- 11 nieuwe publicaties in het Nederlands, waaronder een dagboek, twee werkboeken, verschillende audio-publicaties, vijf Morya Kracht boeken, plus de puzzel en de canvas-reproductie
- twee nieuwe boeken in het Engels

Al onze publicaties zouden nooit mogelijk zijn zonder alle mensen die met ons verbonden zijn: of je nu deelneemt aan onze activiteiten en/of boeken koopt, of je Geerts non-profit organisatie financieel steunt met kleine maandelijkse giften of nu en dan een grotere donatie, of als je je geïnteresseerde vrienden en vriendinnen vertelt over ons bestaan... Graag willen we deze gelegenheid te baat nemen om jullie allemaal te bedanken. Dankzij elk van jullie blijft 'de missie van Morya' onafhankelijk en actief en kan ze zelfs groeien en bloeien!

Het is 32 jaar geleden dat Meester Morya zijn samenwerking met Geert begon. Vandaag staat dit kostbare geschenk aan de mensheid nog steeds in de kinderschoenen, met nog minstens

27 onuitgegeven boeken en talloze andere ongerealiseerde projecten en vertalingen die de wijsheid van Meester Morya onvermijdelijk de wereld rond zullen brengen.

Het is een grote vreugde voor ons om te beseffen dat bijna zesduizend mensen verspreid over vele landen maandelijks deze nieuwsbrief lezen en op die manier met ons meeleven en samen deelnemen aan dit grootse avontuur.

Met hartelijke groeten vanwege Lydia, Marie en Laura



Geert en Marie (2004)



Geert in contact met Meester Morya tijdens een telefonisch consult

Meditatie voor de volle maan van 6 september 2017

Meester Morya,

Wanneer je aandacht verslapt bij de zaken waar je mee bezig bent, is het belangrijk dat je je weer herpakt. Soms is dat niet zo vanzelfsprekend en moet je je daarin oefenen. Wees niet te slap met jezelf, denk niet: 'het komt er allemaal niet op aan.' Neen, het is belangrijk dat je je kan concentreren en dat je die concentratie een tijdje gaande kan houden, want dan leer je te kijken naar dingen zoals ze werkelijk zijn.

Maar behalve concentratie moet er ook de goede ingesteldheid zijn naar zaken. Als je met iets bezig bent, moet je weten: 'dit is belangrijk voor mij, dit vind ik belangrijk', want anders moet je het niet doen, gewoon niet doen. Als het niet belangrijk is, waar ben je dan mee bezig?

Als het kleine dingen zijn, kunnen ze toch belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat je iets klaarmaakt voor iemand, dat kan belangrijk zijn. En als het niet belangrijk is, moet je weten dat je misschien beter andere dingen kan doen die wel een grote betekenis hebben. Maar als je eenmaal met iets bezig bent, probeer het dan te doen met je hele gevoel, met je hele aandacht, met alles wat er in je is om te zeggen: "Dat is van mij en dat doe ik." Op dat moment lost je 'ik' op, ga je buiten de tijd en weet je: 'kijk, hier ben ik en dat is wat ik moet doen', en dat wordt één geheel. Je verliest jezelf in de dingen, maar je krijgt zoveel terug omdat er een eenheid komt in je gevoel en in de zaken waar je mee bezig bent.

© Geert Crevits, www.mayil.com

Dit fragment is het begin van hoofdstuk 2 in Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

*

Vernieuwde website: www.hetleven.be

De website van hetleven.be werd volledig herontworpen en 'responsive' gemaakt zoals dat heet, zodat hij nu ook makkelijk te bekijken is op een tablet of smartphone.

Een ideale gelegenheid om eens opnieuw in de interessante 'telepathische verhalen' (blog) te grasduinen!

Een greep uit de verhalen:

- Telepathie met dieren, hoe doe je dat?
- Symbolen in je dromen
- Een ongeboren baby spreekt
- Loch Ness
- Hoe brand ik een kaarsje? Over bidden
- Laura in India
- ... en meer



Neem een kijkje op www.hetleven.be

*

Cursus "Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling" in Brugge - Nog enkele plaatsjes vrij

Communiceren met de ziel schept allerlei razend interessante mogelijkheden: contact met je diepste zelf, communicatie met peuters, baby's, mensen met een handicap, 'gewone' mensen (vrienden of cliënten), paarden, honden, katten en andere huisdieren of wilde dieren, planten, bomen, natuurwezens, enz.

Om inzicht te krijgen in problemen en vragen, om oplossingen te vinden, of om jezelf of elkaar beter te begrijpen.

Deze cursus werd in 2007 ontwikkeld door Marie en Geert samen, met advies van Meester Morya. Bijna 500 mensen hebben al deelgenomen.

Najaar 2017: Cursus in BRUGGE

op vier zondagen: zo. 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober en 12 november 2017, van 10u tot 17u ! Kom kennismaken op 16 of 17 september (zie volgend puntje)

Alle info op hetleven.be

*

Mini-beurs in Brugge + Meet-and-greet 16 en 17 september 2017

Op zaterdag 16 en zondag 17 september staat Marie met een boekenstand op de officiële opening van het nieuwe 'Holistisch Instituut'. Dit is waar de cursus 'Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling' zal doorgaan in oktober.

Een perfecte gelegenheid om het nieuwe werkboek te komen inkijken, om enkele **gratis bladwijzers** uit te kiezen en een Morya kaartje te trekken voor spiritueel of praktisch advies. Alle Morya boeken, cd's, kaartjes, kaarsen enz. zijn te bekijken en te verkrijgen. Het is ook een ideaal moment om kennis te maken met Marie en een babbeltje te slaan.



Welkom in Vaartstraat 16, 8000 Brugge op zaterdag 16 september of zondag 17 september, telkens tussen 14u en 18u
www.hetholistischinstituut.be

Vrije inkom. Volop gratis parking vlakbij, aan het winkelcentrum van de Veemarktstraat. Je wordt persoonlijk verwelkomd door gastvrouw Audrey met een hapje en een drankje en neemt op het einde een leuke goodie-bag met verwen-staaltjes mee naar huis!

*

Het 'Morya Wijsheid Werkboek voor het leven' is er!

De nieuwe werkboeken zijn er,
en ze zien er PRACHTIG uit:

Iedereen die zijn exemplaar reserveerde in voorverkoop, kreeg het vorige week toegestuurd. De eerste reacties zijn lovend en enthousiast!

Bestel voor jezelf ook een exemplaar via www.mayil.com of in de boekhandel in je buurt.

Morya Wijsheid Werkboek voor het leven
320 blz. - 29,90 euro - ISBN 978-90-75702-67-5



*

Nieuwe Morya groepjes

In **Baarle-Drongen** (bij Gent) start een Morya groepje rond het nieuwe werkboek, twee keer per maand op dinsdagavond. De eerste samenkomst is op 17 oktober. Voor meer details, contacteer Arlette, tel. 0495/350.475.

Wil **jij** in je eigen huiskamer ook graag een klein groepje starten rond het nieuwe werkboek (of rond een ander boek van Morya)? Laat het ons weten, we geven je graag advies en kondigen je aan in de nieuwsbrief als je dat wil.

*

Meditatie avonden - najaar 2017

De Morya groeigroep die Geert in 2010 startte, komt nog steeds regelmatig samen. Iedereen is welkom om eenmalig of permanent te komen deelnemen.

Data en thema's voor dit najaar:

vr. **15 september** 2017: over zachtheid in de omgang met anderen; over mild zijn en toch streng; over terughoudendheid en vrijgevigheid; **over grenzen stellen en toch openhartig zijn**

vr. **27 oktober** 2017: over wat is apart zijn en wat is eenheid; past alles wat op mijn pad komt wel bij mij?; **over onderscheidingsvermogen**

vr. **1 december** 2017: over zorgen maken vs. vertrouwen hebben; over zorgen voor anderen vs. hen hun eigen les laten leren; **over verantwoordelijkheid**

vr. **22 december** 2017: **kerstmeditatie**; over wachten, verwachten, geduld en liefde; over het hart en de eeuwigheid van het moment

In Hertsberge (bij Brugge). Begin rond 19u15. Deelname 15 euro. Om praktische redenen vooraf inschrijven aub.

Meer info en inschrijven via www.morya.org >Meditatie-avonden

* * *

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen via telefoon: 050/68 96 33 (bij Marie) (vanuit NL: + 32 50 68 96 33)