



Augustus 2017

Liefste eNieuws lezer,

Op momenten in het leven waar je hard je best wil doen, loop je soms jezelf voorbij. Meester Morya geeft altijd die herhaling: om onszelf niet te vergeten, onszelf niet te verliezen in wat we doen, wat we willen, wat we proberen.

Moeilijk is het niet, gewoon eraan denken is genoeg, maar soms vraagt het wel een radicale keuze om dit 'eraan denken' tot een nieuwe gewoonte te maken.

Nieuws voor deze maand is dat er in oktober opnieuw een cursus "Telepathie en Inutitieve Ontwikkeling" doorgaat (zie verder in deze nieuwsbrief). Daarnaast zit het nieuwe "Werkboek voor het leven" tot nu toe perfect op schema, zodat hij in de laatste week van augustus zal verschijnen.

Wij wensen jullie allemaal nog een mooie tijd deze zomer, vol licht, zowel uiterlijk als binnen in jezelf. *e-groetjes van Marie*

Bezinning ter gelegenheid van de volle maan van 7 augustus 2017

! Te beluisteren op www.morya.org

Meester Morya,

"Je moet bepaalde manieren vinden om tot rust te komen en dat is heel belangrijk. Als je te actief bent en met te veel bezig bent en je te veel confronteert met dingen van deze aarde, dan kom je al gauw in een verstrooidheid terecht die nadelig is voor je gezondheid, voor je ijver, voor je opvattingen... voor je leven, zeg maar.

Wees dan radicaal op bepaalde momenten en zeg: "Kijk, nu wil ik rust." En dan moet je die rust nemen en dan moet je ze zelfs vóór kunnen nemen en weten dat dat een heel groot belang heeft. Want als je in de eenvoud van je leven, in de rust van je leven komt, dan kan je meer zien en dan kan je ook meer onthouden. Dat wil zeggen dat je de dingen een plaatsje geeft in je leven en dat je van daaruit ziet: 'hiér ben ik mee bezig. En dát brengt mij op het juiste in mijn leven. En dáár kan ik tevreden over zijn.'

En dat is een heel groot punt, dat er een tevredenheid kan zijn met het leven. Van tijd tot tijd moet je werkelijk plaats maken voor je leven, om te zien: 'ik sta in een leven en ik ben mij daar bewust van en ik weet wat het betekent dat leven toe te laten in mijn hart.' Want dat moet je proberen bewust te doen, want anders is het er niet.

Het is vooral je bewustzijn wat je moet aanscherpen en moet aanmeten, zodanig dat je weet: 'kijk, dit is mijn leven en zo kan ik het leven.' En dat zijn heel kleine dingen, het zijn kleine woordjes zelfs, maar het maakt zoveel verschil wanneer je dit op een bewuste manier gaat

doen. Je kan dat toepassen, gewoon in je bezinning, door je de vraag te stellen: "Ja, wat is mijn leven? Wat betekent mijn leven? Hoe kan ik daarmee bezig zijn? En waar kan ik die rust een plaats geven in mijn bestaan?"

Vaak komt angst voort uit een onrust, omdat je te haastig bent met de dingen. Je moet dus bepaalde zaken op orde kunnen stellen vanuit een eenvoud, vanuit een rust. Op die manier kan je steeds verder, want je zal ontdekken dat je, wanneer je de dingen tot rust kan brengen in jezelf, de sleutel van je eigen leven vindt. Gewoonlijk ligt die niet ver, vaak voor je voeten, omdat wanneer je met een stilte en een vreugde bezig bent in je leven, je dan ineens het licht ziet dat noodzakelijk is om vooruit te kunnen gaan." Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com

Fragment uit Morya Kracht 7, hoofdstuk 8 (Oorspronkelijk cursus Levensverdieping 13 in Antwerpen, september-oktober 1995) - dit boek verschijnt tegen eind 2017)

*

Cursus "Telepathie & Intuïtieve Ontwikkeling" in BRUGGE, oktober-november 2017

Een einde aan je twijfels

In deze openbarende cursus krijg je alle *tools* om zelf telepathisch te communiceren met de ziel. Eerst bij de mensen om je heen – medecursisten, vrienden en kennissen – daarna ook met dieren, bomen, planten, en tenslotte met je eigen ziel.

Je ontdekt een manier om voorbij de wirwar van je eigen gedachten en gevoelens te duiken en eenvoudige antwoorden te verkrijgen op ingewikkelde vragen en problemen; niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen.

Daarnaast krijg je ook heel wat concrete inzichten aangereikt waardoor je sterker in het leven gaat staan, meer zelfkennis verwerft, intuïtiever kan leven en je beter thuis voelt in jezelf.

Cursus in BRUGGE: op 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober en 12 november 2017

Vier zondagen, telkens van 10u tot 17u.

Door technische problemen is de website van www.hetleven.be tijdelijk ontoegankelijk.

Alle informatie over de cursus vind je daarom voorlopig op

www.morya.org > Cursus "Telepathie & Intuïtieve Ontwikkeling"

*

Nog steeds in voorverkoop: Morya Wijsheid 'Werkboek voor het leven' Verschijnt eind augustus. Steun ons, koop nu.

52 weekopdrachten die structuur geven aan de opbouw van je innerlijke leven

320 blz. - 29,90 euro - ISBN 978-90-75702-67-5

Verschijnt **eind augustus** - nu in voorverkoop!

Zag jij de **video** al? Bekijk hem op www.mayil.com



Info, inkijken en bestellen: www.mayil.com > Werkboek voor het leven

* * *

**! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen
via telefoon: 050/68 96 33 (bij Marie) (vanuit NL: + 32 50 68 96 33)**