



**Oktober 2016**

**Liefste eNieuws lezer(es),**

Onlangs vertelde een van mijn zussen over een alternatieve cursus communicatie die ze volgt. In een bepaalde oefening mochten alle deelnemers met behulp van kernwoorden hun eigen visie rond (gebrek aan) communicatie delen; de conclusie was dat iedereen dringend meer gehoord wilde worden, maar niemand zelf echt luisterde... Ik nam me voor om de komende dagen eens extra op te letten om niet te snel over mezelf te spreken en gewoon de anderen aan het woord te laten. Wat een mooie gesprekken ontstonden er toen ik de natuurlijke neiging om mijn eigen 'verhaal' verteld te krijgen bewust losliet! Een gesprek werd een echte uitwisseling i.p.v. dat ieder zichzelf (vaak tevergeefs) probeert te ventileren. Wat een verrassend en hartverwarmend experiment! En net toen kwam ik een zinnetje tegen in het nieuwe boek\* waar aan gewerkt wordt, zeer toepasselijk: *"daar zit een heel groot punt: de mens die in een soort evenwicht komt, moet proberen te luisteren naar zijn medemens. Dit is een belangrijke gave, niet veel mensen kunnen echt luisteren."* - Blijkbaar is luisteren niet vanzelfsprekend. En toch, met een beetje goede wil kan een mens al heel veel moois op zijn weg ontdekken! *eGroetjes van Marie*

*\* Morya Kracht 6, een cursus over de kracht van goedheid en over innerlijke leiding*

**Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 16 oktober 2016**

Meester Morya,

Eenvoudige krachten zijn altijd aanwezig wanneer de mens de eenvoud nastreeft; dat wil zeggen dat er dan werkelijk krachten zijn. Soms kan de mens uitgeput zijn van verlangen of van streven en ziet hij niet op welke manier hij vooruit kan, maar er zijn altijd krachten aanwezig wanneer je naar eenvoud streeft. Dus in welke toestand je ook zit, hoe ingewikkeld de situatie ook is, als je naar eenvoud streeft, als je dus met je hart gaat werken, dan kom je tot oplossingen. Absoluut zeker.

Maar daarna zal je zien dat je neigingen vertoont om te vlug te gaan en dat is niet goed. Beter is om langzaam te gaan, want wanneer je met je hart streeft, sta je in een eenvoud en dan breng je vooral de zaken tot een orde. En die orde is moeilijk, want deze aarde is een chaos. Wanneer je daar orde in brengt, wanneer je met een plan bezig bent, wanneer je met het Goddelijke bezig bent, dan doe je dingen die tijd vragen. Dat betekent ook dat je de tijd dan op de juiste manier gebruikt.

Je moet dus rekening houden met tijd. Je kan niet buiten de tijd werken. Hoewel je vanuit liefde buiten de tijd ziet, is het zo dat je met de tijd rekening moet houden en dat je dus tijd moet nemen en tijd moet geven. Het is niet zo dat je de tijd mag verwaarlozen of dat je moet

denken dat de tijd geen belang heeft. Hij is wel heel belangrijk. Gebruik dus je tijd goed, en leer vooral de orde te hanteren vanuit het begrip 'tijd'.

Het is heel belangrijk dat je tijd maakt voor verschillende dingen, dat je dus bewust met de tijd omgaat, dat je zegt: "Kijk, dit is mijn tijd, daar wil ik mee omgaan, en op deze manier." Dan hanteer je kracht in die zin dat je leert wat het is bepaalde dingen tot uitdrukking te brengen op je eigen manier. Want dan ben je krachtig. Als je nabootst, kan je nooit iets bereiken. Je moet in je eigen leven gaan staan, in je eigen kracht, en je eigen verantwoordelijkheid opnemen, dan doe je iets wat wezenlijk is en goed. Meester Morya

© Geert Crevits, [www.mayil.com](http://www.mayil.com) - Fragment uit *Morya Kracht 4: "De stap naar oneindigheid"*, begin van hoofdstuk 12, 'Een roos worden'



\*

## Agenda najaar

\* Op za. en zo. **26 en 27 november 2016** staan Marie en Martine opnieuw met een gezellige stand op de **"Schenkende Beurze" in de Steinerschool van Brugge** (Astridlaan 86 in Assebroek). Van harte welkom op zaterdag tussen 10u en 21u en op zondag van 10u tot 18u.

\* Op vr. **9 december 2016 om 19u30**: Verdiepingsavond in **Diksmuide** thema "Intuïtie, vreugde en spiritualiteit integreren in je alledaagse leven"  
Locatie: zaal Ingelram, Roeselarestraat 18, Diksmuide (Esen); € 15,- (incl. 1 consumptie)  
**Meer info op [www.hetpolderlicht.eu](http://www.hetpolderlicht.eu) > Activiteiten > Lezing door Marie Crevits**

\* Vr. **16 december 2016**: kerstmeditatie in **Hertsberge (Oostkamp)** thema "Op een zuivere manier kind van God zijn"  
Adres: Proosdijstraat 99, 8020 Hertsberge. 15 euro. Vooraf inschrijven aub.  
**Meer info en inschrijven: [www.morya.org](http://www.morya.org) > Meditatie-avonden** (of telefonisch bij Mayil)

\*

## In de kijker: Gezegende momenten met je Morya boek ... een steun de hele dag door

**Op de trein of in de wachtzaal** vliegt de tijd zo voorbij

**Net voor het slapengaan** helpen de woorden van Meester Morya je om de dingen van je dag op een rijtje te zetten en om je tot rust te brengen. Je maakt je hart licht zodat je een goede nacht tegemoet kan gaan

**In tijden van emotionele opschudding of mentale verwarring**: Meester Morya leidt je bij de hand en brengt je weer dicht bij jezelf en het vertrouwen van je hart. Sla willekeurig een boek open en wat je leest geeft je een antwoord of inzicht in je situatie

**Als inleiding op je bezinning of meditatie**. Morya's teksten brengen je naar het essentiële in het leven, waardoor je gedachten positief gevoed worden en makkelijker tot stilte komen

**Bij het ontbijt** voor een fris en inzichtelijk begin van de dag

**Of luister je liever?** Dan kan het ook in de auto, tijdens het strijken of het afwassen, of op de mp3-speler

> Heb jij bepaalde bijzondere Morya-momenten? Laat het ons weten!

Alle Morya boeken en audio publicaties op een rij: [www.mayil.com](http://www.mayil.com) > **Overzicht publicaties**

\*\*\*

**! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen via telefoon: 050/68 96 33 (vraag naar Marie) (vanuit NL: + 32 50 68 96 33)**