



November 2015

Liefste eNieuwslezers,

De volle maan tekst van deze maand ligt al een tijdje op stapel voor de nieuwsbrief. Het is een fragment over 'de wil' uit Morya Wijsheid 2. Deze tekst is een van die heerlijke momenten waarop Meester Morya op niet meer dan enkele bladzijden tijd een aspect van het leven zó belicht dat je er ontzettend veel uit kan leren.

Het leven werpt ons gedurig vragen in de schoot: "Wat wil je? *Waarom* wil je het? Kan je je wil in eigen handen houden, of wil je de dingen van een ander? En kan je je wil aanpassen aan de stroom van het Leven?" Meester Morya zegt: "De grotere diepte in het leven moet telkens geboren worden. Het is niet iets wat je hebt en dan nooit meer verliest." (*Morya Wijsheid 2, blz. 11*) Elke dag brengt een test van zuiverheid, een test van onpersoonlijke Liefde, een test van onthechting en vertrouwen, een test van doorzettingsvermogen, een test van onderscheidingsvermogen, een vraag om moed... Maar elke dag is ook een kans om opnieuw te beginnen en om de dingen op de juiste manier te leren doen: als een ode aan het ware Leven. *eGroetjes van Marie*

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 november 2015

Meester Morya,

De grote vraag die mensen zich dikwijls stellen, is: 'hoe moet ik leven en hoe moet ik het doen om mijn leven in handen te krijgen?' Want het is gemakkelijk gezegd: "Wees jezelf, word jezelf", maar hoe doe je dat?

De eerste vraag die mensen zich moeten stellen is: 'kan ik mijn leven ontplooiën zoals ik wil?' Daar zit de heel grote kracht in. De wil is namelijk datgene wat je vooruitbrengt. Als je niet vooruit wil dan ga je ook niet vooruit. Want de wil is iets wat op zichzelf staat. De wil is een motor die op zichzelf draait en die, als hij niet gebruikt wordt, toch zijn plaats inneemt in het leven, maar dan op de verkeerde manier. Want dan ga je niet iets willen voor jezelf maar ga je iets willen voor en van de ander. En als je dit gaat doen - willen voor en van de ander - dan is er iets in jou wat van je weggaat. Er is een energie die van je weggaat naar de ander toe, en dan hoop je dat die ander daar iets mee doet, in jouw leven. Je verlangt dus iets van die ander en je doet het met je wil. Dat zit fout. Dit wil zeggen, er is een energie die van je weggaat maar die energie heb je zelf nodig om te leven.

Misschien zal je zien in je leven: 'mijn wil gaat ergens anders naartoe. Ik wil iets van die ander zonder het hem of haar te vragen maar door hem of haar mijn wil op te leggen.' Dit kan heel subtiel in zijn werk gaan. Je kan op duizend manieren jouw wil aan de ander opleggen:

door hardvochtig te spreken, door zacht te spreken, door iemand aan te halen en dan bijna te verplichten om een gevolg te geven aan wat jij wil.

Er zijn zoveel manieren om met de wil om te gaan in het leven dat je eigenlijk heel alert moet zijn op dat spel, en dit maakt het leven zo ingewikkeld. Want zoveel mensen, zoveel keer een motor die op gang gebracht is, en die doorwerkt en die heel dikwijls op de verkeerde manier werkt. Een kind doet het al. Een kind zal naar je kijken en het zal willen. Het zal met zijn wil iets in jou aanmaken wat dan reageert op zijn wil. Zo gebeurt het dat je soms dingen doet die je zelf niet wil, maar die een ander van je wil. Heel dikwijls is het zo dat mensen die heel dicht bij jou leven iets van je willen en dat je heel duidelijk voelt dat ze het van je willen en waarvan je zegt: "Okay, kom, als die ander het wil, dan zal ik het maar doen."

Zo duidelijk is het dikwijls niet voor jezelf. Je gaat dingen doen die je zelf niet wil maar omdat die ander dat van je wil. Dan raak je in de war omdat je niet weet wat je zelf werkelijk wil. Dat maakt het leven heel erg ingewikkeld. Dat is dikwijls het feit waardoor mensen hun eigen spoor bijster raken en dat ze zeggen: "Ik vind niets aan mijn leven. Wat heb ik aan mijn leven? Ik zie het niet zitten en ik weet niet hoe ik verder moet." Het kan ook in andere verwarringen zitten, maar dit is een van de hoofdverwarringen in het leven, dat de wil buiten de mens gaat functioneren en niet in zijn eigen leven.

Je moet weten dat de wil een goddelijke energie is, die als ze in de mens staat, zijn leven kan veranderen, totaal kan veranderen, kan laten groeien en bloeien en al wat je maar wil. Wat er tot uitdrukking moet worden gebracht, komt door deze wil. De wil is iets wat voortdurend opwekt, wat zegt: "Doe dit, doe dat." Want het is de wil die drijft, het is de wil die de oorzaak is van de verandering in de mens.

Wanneer de mens zijn wil kwijt is, kan hij bijna niet meer veranderen. Door de wil van die ander zal hij dan wel dingen doen, maar het raakt hem niet. (...) Het gevolg is dat hij tot een triest bestaan komt dat stilletjes, stilletjes aan ondermijnd wordt en waar hij niet weet hoe het verder moet.

De wil in jezelf plaatsen brengt het omgekeerde mee. De wil in jezelf plaatsen wekt een energie op die fantastisch is, die krachtig is, die de mens vooruitbrengt en tot bloei brengt. Meester Morya

© Geert Crevits, www.morya.org

Fragment uit Morya Wijsheid 2 "De weg van eenvoud", hoofdstuk 6

*

Kerstmeditatie in Hertsberge

Iedereen is welkom op vrijdagavond 18 december voor een meditatie-avond geïnspireerd op het thema "licht in de duisternis". Deelname 15 euro t.v.v. Mayil vzw.

Samen mediteren is krachtig, voedend, openbarend. Onder de liefdevolle aanwezigheid van Meester Morya gaan we in groep aan het werk met onszelf, ons leven en onze omgeving. Basisbegrippen zijn gewoonlijk vreugde, Liefde, stilte, inzicht, kracht.

Op een avond zijn er twee of drie meditaties die 20 à 30 minuten duren en steeds een soort opdracht of thema hebben. Sommige meditaties worden begeleid. Er is ook een rondje waarin je je ervaring vrijblijvend kan delen.

Inschrijven en informatie via de website: www.morya.org > Meditatie-avonden



*

In de kijker: Morya Bezinningsboekjes

1. De Aarde als Wezen
2. Een nieuw leven
3. Een groter leven
4. Zoeken en vinden
5. Liefde is niet blind
6. De wereld in verandering
7. Ga naar de wereld met liefde
8. Sta in je kracht
9. Gelukkig durven zijn
10. Je bent je eigen leraar



9,75 euro per boekje - gratis verzending vanaf 2 exemplaren

Elk boekje is een verzameling van een tiental korte teksten die compact en direct zijn. Meester Morya gaat recht op zijn doel af in deze boodschappen, waardoor je op elke bladzijde interessante inzichten voorgeschoteld krijgt. Ideaal voor mensen die nu en dan een kleine 'Morya-boost' zoeken, als geschenk of voor in de handtas. Bestellen via www.mayil.com

Morya Kracht 3: Mens en maatschappij



208 blz. – hardcover - **22 euro** - gratis verzending

"Mens en maatschappij" is een boek vol praktische raad over correct omgaan met :

- geld
- je werk
- problemen
- energie
- handicap, beperking of tegenslag
- vrijheid
- schuldgevoel
- ... en veel meer

Het boek is een ideale metgezel in deze drukke maatschappelijke tijden waarin we spiritualiteit moeten/willen combineren met functioneel leven. Bestellen via www.mayil.com

*

Info- en boekenstand in Gent op zaterdag 28 november

Bezoek onze stand op het op het "Joy of India festival" in Gent op 28 november

Je vindt er :

- alle Morya boeken
- de luister-cd's
- het 'Bewust handelen' luisterboek
- de kaartensets
- het werkboek
- het Spirituele Dagboek
- Morya kaarsen (groot en klein)
- Morya afbeeldingen
- bladwijzers
- en meer...



Kom gerust eens langs om kennis te maken, een kaartje te trekken en in de boeken te snuisteren.

Het "Joy of India festival" is een alomvattende beleving van 10u tot 22u, met prachtige Indische muziekconcerten, een Indische tempeldans-voorstelling, allerlei workshops, standen en Indische snacks & maaltijden. Ticket in VVK: 30€ (kinderen 10€). Benefiet! www.joyofindiafestival.com

*

Nieuw Morya groepje in regio Antwerpen

Veronique uit **Schilde**, vlakbij **Malle** (halverwege tussen Antwerpen en Turnhout) richt een Morya groepje op, elke eerste vrijdag van de maand (13u-16u30). Start op vr. **4 december 2015**. Meer info via Veronique: tel. 0476 904 804. Je bijdrage is 2 euro per namiddag.

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of onze folder met meer info aanvragen via telefoon: 050/68 96 33 (vraag naar Marie) (vanuit NL: + 32 50 68 96 33)