



Oktober 2015

Liefste eNieuwslezer(es),

Je mag al geen oorlog gekend hebben misschien, je ouders of grootouders wel en zonder die oorlogen waren we er misschien niet geweest. Ik alvast niet met de ouders die ik gekregen heb.

We zoeken allemaal een beter leven of een status-quo van dat goede leven. Maar status-quo bestaat uiteraard niet, want alles in het leven verandert, beweegt, daagt uit en brengt vooruit.

Mijn vriendin Hilde zei in een discussie over de vluchtelingen: “Ik heb 12-13 jaar met **asielzoekers** gewerkt, ik heb er heel veel van geleerd, en voornamelijk dat ze bereid zijn te sterven om te leven.”

Dit zit in de genen van ons allemaal, onze cellen zijn doordrongen door de drang en de **moed** om te leven. En onze mooie **ziel** kijkt toe. Als we onze ziel aanspreken, laat ze haar eigen drang kennen: licht, liefde, eenheid. Dit is een werk, dit gaat niet vanzelf, en het kan heel veel tijd vragen om tot nieuwe inzichten te komen.

Maar de kansen en de karma's zijn aanwezig, voor volkeren, voor landen, voor individuen en voor **Moeder Aarde** die voor **al** Haar kinderen zorgt.

Dit is mijn voorwoordje op deze perfecte zonnige herfstdag. Met hartelijke e-groetjes van Lydia

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 27 oktober 2015

Meester Morya,

Het leven gaat met schokken. Het gaat niet stilletjes aan langzaam vooruit. Zo is het leven niet. Het leven is niet zo dat je denkt: ‘ik ben hiermee bezig, zoals een breiwerkje en dan komt de ene naald na de andere, de ene steek na de andere.’ Neen, zo is het niet. Ook niet als je al eens een steekje laat vallen, dat het dan weer opgenomen wordt. Neen, het leven is met catastrofes, dat wil zeggen: je naald breekt, of het breiwerk valt uit elkaar, of je zit zonder wol en je kan niet meer verder. Zo is het leven een beetje. Het gaat over grote dingen, grote energieën die ineens van je weggaan en die er dan niet meer zijn en over grote veranderingen die er komen. En dat kan altijd. Een land kan in elkaar storten, een gezin kan spaak lopen, een ploeg kan uit elkaar vallen, wat dan ook. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden waarmee de mens rekening moet houden en dit brengt een openheid in het leven. Dit brengt de grote openheid. Meester Morya

© Geert Crevits, www.morya.org
Fragment uit Morya Wijsheid 2 “De weg van eenvoud”, hoofdstuk 9

*

Nieuw Morya groepje in provincie Antwerpen

Veronique uit **Westmalle** (tussen Antwerpen en Turnhout) richt een Morya groepje op. Samenkomsten zullen op vrijdag vallen. Iedereen welkom! Als je graag wil aansluiten, neem contact op met Veronique: [veronique.somers\(a\)hotmail.com](mailto:veronique.somers(a)hotmail.com) (vervang (a) door @)

Meer informatie over Morya groepjes op: www.morya.org > Groepen

*



Info- en boekenstand in Gent op za. 28 november

Mayil staat op het "Joy of India festival" in **Gent** op zaterdag 28 november. Je kan er kennismaken met Marie en Martine, alle Mayil publicaties inkijken en indien gewenst aankopen. Op onze stand vind je de Morya boeken, luister-cd's, het 'Bewust handelen' luisterboek, de kaartensets (**kom een kaartje trekken!**), het werkboek, het dagboek, de kaarsen, Morya afbeeldingen, bladwijzers en meer. Ook onze reeks Swami Premananda boeken zullen beschikbaar zijn op de stand.

Het "Joy of India festival" is een alomvattende beleving van 10u tot 22u. De hele dag door zijn er prachtige Indische muziekconcerten (van meezing-kirtans tot klassiek en van alles daar tussenin), een Indische tempeldans-voorstelling en allerlei workshops waar je aan kan deelnemen. Aan de rand van het hele gebeuren vind je allerlei toffe standen met spulletjes, informatie en heerlijke Indische snacks & maaltijden.

Een ticket in voorverkoop kost 30 euro (10 euro voor kinderen). De organisatie achter het festival is benefiet, alle winst gaat naar een goed doel ons welbekend en zeer te vertrouwen.

Meer info op www.joyofindiafestival.com

*

In de kijker



Spiritueel Dagboek

Volledig in kleur en omklapbaar / **19,85 euro, gratis verzending**

Met een motiverende handleiding in het begin (*Wat schrijf ik op, hoe en waarom?*), een bezielend citaat van Meester Morya op elke bladzijde, prachtige, rustgevende foto's op de achtergrond, modern concept dat in de smaak valt bij elke generatie (inspirerend cadeautje?). Op houtvrij papier dat lekker schrijft. 176 blz. waarvan ca. 130 met lijntjes voor het noteren van je dromen, ervaringen, meditatie's, intuïties, aandachtspunten enz. Met tussendoor een interessante oefening of een tekst van Meester Morya. Bestellen via www.mayil.com

Morya luister-cd's

20 euro per cd, gratis verzending

Op de luister-cd's vind je uitgebreide live-fragmenten uit een aantal van de telepathische 'Morya cursussen' tussen 2009 en 2011. Via de aangename stem van Geert neemt Meester Morya je mee van inzicht naar inzicht. Hij plaatst de grote waarden van het leven in een praktische context zodat je met nieuwe moed aan de slag kan en de stilte van je hart weet te vinden. Verhelderend, openbarend, een eye-opener in alle eenvoud. Heerlijk om te beluisteren 's avonds voor het slapengaan, tijdens huishoudelijk werk of in de auto. Bestellen: www.mayil.com

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of onze folder met meer info aanvragen via telefoon: 050/68 96 33 (vraag naar Marie) (vanuit NL: + 32 50 68 96 33)